



Mijn vader was boer aan de 's-Gravenweg 105. De boerderij stond links naast het begin van de Kortlandstraat. Vader was als kind uit Flakkee gekomen en woonde eerst aan de Nieuwerkerkse Bermweg in een boerderij. Ik was de jongste zoon van zes kinderen, net boven mij zaten zes zussen.

Foto: Segers , met kl. dochters

In de oorlog werd het land van onze familie tussen de 's-Gravenweg en Hitlandse dijk van Kortenoord tot Capelle door de Duitsers geïndundeerd. Eigenlijk was het onzin en nutteloos. Onze koeien werden weggehaald en wij werden brodeloos gesteld zonder uitkering. Je moest maar zien dat je rond kwam. Duitse soldaten stalden hun paarden bij ons. Na de oorlog kregen we koeien terug van het rijk. Het natte land moest met veel moeite weer vruchtbaar worden gemaakt.

In 1950 toen vader 75 jaar was en ik al een poos voor hem werkte, nam ik de boerderij over. Ik trouwde met een Nieuwerkerkse boerendochter Alie Streng van de Parallelweg. We hadden toen twintig koeien, een stal met varkens, twintig bunder land en later dertig bunder. Ik kreeg door een Russische arts een zware maar succesvolle rugoperatie aan een kapotte wervelschijf. Een jaar lang was ik uit de roulatie.

### **Zelfreinigende gierput**

We bouwden een heel moderne grote stal voor tachtig koeien met een zelfreinigende gierput die onder de stal lag. Door gisting zette de mest uit en door een bepaald proces werd het reinigende systeem in werking gezet. Overal vandaan kwam men kijken naar dit nieuwe systeem, waardoor uitmesten met kruiwagens overbodig werd. Dit was de tijd voordat er loopstallen kwamen. Tot 1980 heb ik geboerd, mijn zoon Koos die al jaren met mij samenwerkte, nam de boerderij over. De andere zoon kokhalsde als hij in de stal kwam, werd dus geen boer, maar import- en exportmanager bij de suikerindustrie. Dochter Marij had geen hekel aan vuile handen en begon in Frankrijk met haar

man een boerderij. Ik kocht het buurhuis rechts naast de Kortlandstraat, naast dokter Hage op de 's-Gravenweg 103.

## Hitlandbos

Er kwam een groot plan: op de weilanden tussen de dijk en 's-Gravenweg zou een bos komen. Daar schrokken de boeren van en iedereen was er op tegen. Ik werd voorzitter van de bemiddelingsgroep die werd opgericht. Landerijen werden onteigend. Enkele boeren trokken naar elders en begonnen opnieuw. Ook mijn zoon Koos betrok elders een boerderij en wel in Kockengen.

Zo waren er heel wat ontwikkelingen. Stijnis Schotte senior kocht onze boerderij met stallen en maakte er een autostal met oldtimers van. Inmiddels is de boerderij afgebroken maar de autostal staat er nog. Ik moet zeggen dat het resultaat van het Hitlandbos wel een succes is geworden. Daar is een mooi stukje natuur ontwikkeld.

## Lintje

Daarna werkte ik twee jaar als enquêteur bij de NIPO. Uiteindelijk belandde ik in het makelaarsvak en heb dat nog twintig jaren gedaan. Ik zat in vijf besturen als voorzitter, onder andere bij de vereniging voor Thuiszorg voor Boeren en Tuinders, die ziek waren of met vakantie wilden. Inmiddels is deze bond uitgegroeid tot in heel europa met 10.000 werknemers. Ook was ik voorzitter van Land en Tuinbouwvoorlichting en was ik voorzitter bij de Katholieke Bond voor Ouderen. Destijds werd ik voor al die bestuursfuncties geridderd met een koninklijk lintje.

Ik ben nu 92 en op doktersadvies moest ik verhuizen vanuit mijn



aanleunwoning naar het zorgcentrum Meander, maar daar is geen plaats. Mijn zoon woont in Woerden en mijn dochter in Lintschoten. Daar heb ik mij nu in laten schrijven in een zorgcentrum. Ik heb twaalf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen die in Denemarken wonen.

Foto: zijaanzicht C. Segers 's-Gravew. 105